

*Met dit boek onderneemt Mark Eyskens een ultieme reis naar zijn meest dierbare herinneringen.*

\*\*\*\*\*

## **“Vandaag is morgen gisteren”**

### **Pakkende herinneringen, 520 pp. Witsand**



### **Samenvatting**

Met dit boek onderneemt Mark Eyskens een ultieme reis naar zijn meest dierbare herinneringen.

Vandaag is morgen gisteren biedt ons een inkijk in het rijke verleden van de auteur. Hij brengt ons in contact met een aantal van zijn meest dierbaren, zijn vader, zijn vrienden en kennissen, en neemt ons mee naar woelige jaren in de Belgische politiek en naar de grote internationale gebeurtenissen van de voorbije decennia. Hij vertelt vrijuit over zijn ontmoetingen met topleiders en andere uitzonderlijke mensen en sluit af met een inspirerende reis naar de toekomst.

Als tijd en ruimte complementair zijn, zo leert ons toch Albert Einstein, en als het inderdaad waar is dat de tijdruimte gekromd is, is er dan geen rechte lijn te ontwaren in wat wij als mensen hebben beleefd of wat we wilden beleven? De herinneringen van Mark Eyskens bewijzen dat ieder van ons een valschermspringer is in de ruimtetijd.